

MIJN MOEDER IS EEN HELD

Mijn moeder is een held
Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten.
In het weekend iets lekkers erbij.
Zo gauw de kinderbijslag er is,
krijgen we nieuwe kleren
en schoenen als die nodig zijn.

Mijn moeder is een held.
Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken.
Ze vindt altijd wel weer iets uit.
Laatst nog had ze een cadeaubon
van haar vrijwilligerswerk gekregen.
Daar heeft ze iets van gekocht bij de HEMA
Dat bracht ze de volgende dag weer terug
en toen kreeg ze er contant geld voor.
Daarvan konden we extra boodschappen doen bij de Aldi
Ze nemen daar namelijk geen cadeaubonnen aan.
Toen hebben wij wel gezegd
dat ze iets extra lekkers voor zichzelf moest kopen,
want het was toch haar extraatje geweest.

Mijn moeder is een held
Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar een paarse bies gestikt
Nu hoor ik er helemaal bij
Ze heeft gevoel voor mode

Mijn moeder is een held
Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente
om ons te laten sporten gebruikt om de huur te betalen,
want de woningbouw deed moeilijk.
Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om onze sport te betalen.
Met het geld van de belasting, heeft ze daarna Essent betaald toen daar een dreigbrief van kwam
en de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbijslag binnen is.
En nou is alles weer mooi rond.
Knap hè?

Mijn moeder is een held
Ze heeft een prachtige smoes verzonnen,
waardoor ik niet mee hoefde op schoolreis.
Nou hoeven we gelukkig ook niet meer na te denken over de aanschaf van een

toilettas met spullen, zakgeld, pyjama,
ondergoed dat door iedereen gezien mag worden,
extra beltegoed, de verzekering,
vervanging zoeken voor mijn krantenwijk
en het geld van twee keer oppassen mis lopen.

Mijn moeder is een held.

Maar ik kan niet over haar opscheppen,
omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben.